

Lundaredaktionen har tagit över

DET HÄR ÄR det första numret av Sociologisk Forskning producerat av den nya redaktionen i Lund, men som läsare kommer du att känna igen dig. Tidskriften har ett väl inarbetat format som vi behåller också fortsättningsvis. Således innehåller detta nummer tre externt granskade forskningsartiklar och ett antal bokrecensioner. Men vi kommer också tillåta oss en och annan innovation som vi tror kan öka tidskriftens attraktionskraft.

En nyhet är att vi med detta nummer påbörjar en serie intervjuer med namnkunniga sociologer. Först ut är Carl-Göran Heidegrens intervju med Hans Joas. Intervjun fokuserar på utvecklingslinjerna i Joas omfattande sociologiska arbeten, men rymmer också några intressanta kommentarer om tillståndet i dagen sociologi.

Tidskriftens ryggrad är, liksom tidigare, de externt granskade vetenskapliga artiklarna.

Den första artikeln i detta nummer har rubriken ”Visible persons, invisible work? Exploring articulation work in the implementation of person-centred care on a hospital ward” och är skriven av Doris Lydahl. Med utgångspunkt i en etnografisk studie av så kallad personcentrerad omvårdnad, en typ av omvårdnad som blivit mer och mer vanligt förekommande inom vissa delar av vården, visar Lydahl på intressanta och oväntade spänningar: de metoder som var avsedda att leda till mer personligt anpassad vård kunde istället få standardiserande konsekvenser, medan insatser som verkligen var personligt anpassade förblev osynliga.

Jonas Lindblom och Josef Qaderi gör i ”Massmedias hantering av vetenskaplig kritik mot Ritalin, Concerta och Strattera: Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på psykofarmaka” en innehållsanalys av hur vetenskaplig kritik av psykofarmaka kommer till uttryck i dagspressen. Med hjälp av socialkonstruktivism hävdar de den ”psykofarmakologiska tøjbarheten”, det vill säga den ambivalens och osäkerhet som existerar kring psykofarmakas vetenskapliga status i samhället, samtidigt som de konstaterar att både kritiska medicinska men också samhällsvetenskapliga perspektiv saknas i mediadiskussionen om medicinering av ADHD-diagnoser.

I numrets tredje artikel ”Kontextualiseringens svåra konst: Kunskap, kön och förbindelselinjer i en förundersökning om ’hedersvåld’” diskuterar Jenny Westerstrand vikten av att ha en sammanhållen våldsförståelse i arbetet mot våld i hederns namn. Med utgångspunkt i en fallstudie bestående av en förundersökning i ett ungdomsmål där tal om rykten, oskuld och heder omger parterna visar hon hur olika typer av kontextualiseringar av våldet äger rum. Detta kan, menar Westerstrand, leda till en

fragmentisering av våldet, något som i förlängningen leder till att våldet hamnar ur fokus.

Artiklarna följs av sju recensioner av aktuell litteratur och av ett kortare ”Sociologförbundet har ordet” som denna gång bjuder in till Sociologdagarna i Lund, 7–9 mars 2018.

Utöver undertecknade bemannas redaktionen i Lund av Mikael Klintman, Åsa Lundqvist, Diana Mulinari och David Wästerfors. Med ny redaktion följer ett nytt redaktionsråd. Vi vill ta tillfället i akt att dels tacka det avgående redaktionsrådet för fina insatser, dels välkomna ett nytt redaktionsråd.

Ett varmt och uppriktigt tack till Boel Berner, Margareta Bertilsson, Ulla Björnberg, Hedvig Ekerwald, Lars Bo Kaspersen, Gerd Lindgren och Richard Swedberg för det stöd ni visat tidskriften under de gångna åren.

Ett varmt välkommen till Ylva Almqvist, Patrik Aspens, Alireza Behtoui, Katrine Fangen, Peter Hedström, Mikael Hjerm, Tora Holmberg, Bengt Larsson, Christine Roman, Stefan Svallfors, Östen Wahlbeck och Malin Åkerström. Vi förlitar oss på att er sociologiska kompetens och ert goda ambassadörskap ska tjäna tidskriften väl!

En av artiklarna i detta nummer, samt intervjun med Joas publiceras på engelska. Det finns pragmatiska skäl till detta, men vi vill också signalera redaktionens ambition att publicera bidrag på tidskriftens samtliga språk: svenska och övriga skandinaviska språk samt engelska. Denna språkliga bredd i kombination med att Sociologisk Forskning indexerats i ett stort antal internationella databaser, publiceras med omedelbar open access och finns tillgänglig genom JSTOR (se tidskriftens hemsida för vidare detaljer) borde göra tidskriften till ett konkurrenskraftigt alternativ till andra, mindre prestigefulla, publikationskanaler. Sänd oss uppslag till recensioner och temanummer, men framförallt, sänd oss era manus!

Christofer Edling och Sara Eldén
Redaktörer