

## Från redaktionen

Under de kommande två åren kommer sociologisk forskning att redigeras vid sociologiska institutionen i Göteborg. Som tillträdande redaktion vill vi därför rikta några väl valda ord till våra läsare. Till att börja med vill vi uttrycka en önskan om att såväl sociologer som icke-sociologer skickar bra artiklar till SF. Vår förhoppning är att alla forskare som på ett eller annat sätt berör sociologiska problemområden och använder sig av sociologisk teoribildning skall finna ett forum för intressanta diskussioner. Vi hoppas att kunna verka för att det blir hög kvalitet och bredd på de artiklar som publiceras i tidskriften.

Vidare är det viktigt att vi som sociologer diskuterar aktuella samhällsförändringar och håller oss ajour med utvecklingen av vårt eget forskningsfält. I många år har det t ex talats om sociologins kris, ett tema som för övrigt åter aktualiserades på 1994 års världskongress i sociologi. Vi anser att det är viktigt att man diskuterar denna eventuella "kris", men man bör framför allt uppmärksamma sociologins stora bredd och dess användbarhet inom en rad olika verksamheter. Vi vill därför uppmana alla som på ett reflexivt sätt vill diskutera samhällsvetenskapernas och sociologins roll på tröskeln till ett nytt sekel och i en snabbt skiftande omvärld att skicka sina bidrag till SF.

Det temanummer om miljö och risk ni nu håller i er hand är ett exempel på hur sociologer kan bedriva en kompetent och nyanserad diskussion av ett ständigt aktuellt samhällsproblem. Vår förhoppning är att detta nummer även kommer att diskuteras och användas av människor som inte är verksamma inom det sociologiska forskningsfältet. Överhuvudtaget skulle vi vilja medverka till en ökad spridning av den sociologiska kunskapen. I nästa nummer av SF kommer ni att kunna läsa spännande artiklar om bl a Luhmanns systemteori, valfrihet och konkurrens inom den offentliga sektorn, argumentationsanalys och löpsedelsmöten på aftonpressen. Vi har även planerat att under våren 1996 ge ut ett nummer om kroppens sociologi. Detta är endast ett axplock av vad som komma skall.

En central del av det sociologiska arbetet består i att antingen skriva avhandling eller att handleda de som ägnar sig åt denna verksamhet. I detta sammanhang vill vi poängtera vikten av den offentliga diskussionen av de avhandlingar som publiceras. Redaktionen vill därför passa på att rikta en uppmaning till avhandlingsopponenter att skicka recensioner till SF. Redaktionen skulle också vara mycket tacksam om alla ni som kan tänka er att ställa upp som recensenter skriver eller ringer till oss. För närvarande är det en mycket svag tillströmning av recensioner och detta är något som vi vill medverka till att förändra. Ytterligare ett önskemål är att fler kvinnliga sociologer publicerar sig i SF.

Den nya redaktionen vill uppmuntra till ett fortsatt odlande av det som C Wright Mills kallar den *sociologiska visionen*, och som Ulla Bergryd m fl har kallat den *sociologiska fantasin*. Vi skulle därför vilja avsluta vår ”programförklaring” med ett citat från Mills.

Människan behöver inte bara information – hon lever i Faktaåldern och informationen dominerar ofta hennes uppmärksamhet och dränker hennes förmåga att assimilera den. Det är inte bara förnuftsqualiteter som behövs – även om kampen för att tillägna sig dem ofta uttömmar hennes begränsade moraliska energi. Vad hon behöver och vad hon upplever att hon behöver är det slags själsförmögenheter som kan hjälpa henne att använda information och att utveckla förnuftet i syfte att skaffa sig en insiktsfull överblick över vad som händer i världen och över vad som kan hända henne själv. Jag kommer här att hävda att det är denna förmåga som journalister och akademiker, konstnärer och medborgare, vetenskapsmän och publicister har kommit att vänta sig av vad man skulle kunna kalla den sociologiska visionen” (*Den sociologiska visionen* (1959:11) ).