

Redaktörerna har ordet

SENASTE NUMRET AV Sociologisk Forskning är här, med fyra spännande originalartiklar att läsa. I *Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifieringen av individers erfarenhet av psykisk ohälsa* presenterar Erik Eriksson en etnografisk studie av brukarinflytande inom en organisation för specialistpsykiatrisk sjukvård. Med utgångspunkt i kommodifieringsteori visar Eriksson hur brukarinflytandearbete idag allt oftare antar formen av en marknad på vilken individuella brukarberättelser och erfarenheter köps och säljs. Kommodifieringen bidrar till att mer kritiska synpunkter undertrycks konstaterar han, vilket begränsar möjligheterna att påverka eftersom vissa synpunkter riskerar att aldrig kommer till uttryck. Mats Hilde diskuterar i *Psychoactive drugs and the management of time* relationen mellan droganvändning och tidsuppfattning. Den sociala kontexten kring, och sociala tolkningar av, droganvändning är avgörande för tidsuppfattningen hos den som använder droger menar Hilde, och av särskild betydelse är huruvida drogen är legal eller illegal. I *Att skapa en arbetssökande: Jobbcoaching, immateriellt arbete och den individualiserade arbetslösheten* analyserar Daniel Karlsson jobbcoaching, närmare bestämt de råd till arbetssökande som ges i Arbetsförmedlingens webinarier. Med utgångspunkt i teorier om reproduktivt immateriellt arbete visar Karlsson hur webinarier konstruerar ett idealiskt arbetssökande subjekt som är aktivt, självständigt, flexibelt och anpassningsbart; ett subjekt som genomgående positioneras mot marknadsmässiga diskurser. Joakim Thelander och Malin Åkerström fokuserar slutligen relationen mellan möten och tid, i artikeln *Ruled by the calendar? Public sector and university managers on meetings, calendars and time*. Med utgångspunkt i en etnografisk studie av möten inom en offentlig sektor organisation analyseras olika strategier för att hantera möten, strategier som kan tolkas som motståndshandlingar. Författarna föreslår att dessa ska förstås i ljuset av en "meetingization of contemporary work life" som i sin tur väcker frågor kring makt och kontroll över arbetstid.

Redaktionen presenterar också stolt ännu en intervju, denna gång med Michèle Lamont, professor i sociologi och African and African American Studies och Robert I. Goldman Professor i European Studies vid Harvard University. Intervjun genomfördes av Anders Hylmö under Lamonts besök i Lund våren 2018, i samband med Sociologidagarna. Under titeln *The world is not a field* diskuterar Lamont sin relation till Bourdieus teorier om fält och argumenterar för vikten av att sociologin utvecklas både kumulativt och pluralistiskt.

Numret innehåller också en recensionsessä av Christian Ståhl, som har läst Rafael Lindqvists bok *Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen: det sociala medborgar-*

skapets förändrade innebörder, samt även en recension skriven av Anders Lundberg, av en nyutgiven antologi inom det religionssociologiska fältet. I Sociologförbundets text gör Katarina Jakobsson bland annat en efterlysning av ny redaktion för Sociologisk Forskning: från och med 2020 är det dags för denna redaktion att lämna över stafettpippen.

Slutligen vill vi återigen uppmana er att sända oss era manus, uppslag till recensioner och idéer för temanummer. Sociologisk Forskning publicerar bidrag på svenska och övriga skandinaviska språk samt engelska. Sociologisk Forskning tillämpar ett s.k. double blind referee-förfarande och tidskriften indexeras i ett stort antal internationella databaser, publiceras med omedelbar open access och finns tillgänglig genom JSTOR (se tidskriftens hemsida för vidare detaljer). Dessutom är den numera enkelt tillgänglig genom vår webbplattform, sociologiskforskning.se.

Christofer Edling & Sara Eldén
Redaktörer