

Redaktörerna har ordet

SENASTE NUMRET AV Sociologisk Forskning är här, ett temanummer och därtill dubbelnummer med en introduktionsartikel och fem spännande originalartiklar att läsa. Gästredaktörer för detta temanummer med titeln TIME, POWER AND RESISTANCE är Majken Jul Sørensen, Satu Heikkinen och Eva Alfredsson Olsson vars inspirerande call for papers lockade skribenter som på olika sätt analyserar tid och temporalitet i relation till makt och motstånd. Vi får läsa om digitala mediers roll i den Tunisiska revolutionen (Brown); om minimalism-ideal i amerikanska livsstilsbloggar (Ugglå); om utmaningar mot kapitalismens temporalitet i form av arbetskooperativ och "timebanks" (Sørensen, Wiksell); om städningens temporalitet och potential som vardagsmotståndshandling (Ambjörnsson); samt om sjukskrivna kvinnors motstånd mot diskursiva konstruktioner om "återgång till arbete" (Wall, Selander, Bergman). Därtill får vi en fullödig och inspirerande introduktion där bidragen sätts i relation till varandra och där även nya utmaningar för forskning i fältet identifieras. Framförallt ställer sig Sørensen, Heikkinen och Alfredsson Olsson frågan: När övergår det oorganiserade vardagsmotståndet till organiserat motstånd? Vardagsmotståndet kan, som de påpekar, många gånger stanna vid att vara icke-strategiskt, men organiserat motstånd föregås alltid av och samexisterar med vardagsmotstånd. Författarna föreslår att begreppen "coping" och "resistance" kan vara behjälpliga för att förstå distinktioner mellan olika former av motstånd. Temanumrets artiklar öppnar för och inspirerar till fler empiriska och teoretiska analyser av detta.

Andra – och också det högaktuella – former av motstånd diskuteras i Klas Borell och Marco Nilsson debattinlägg om samhällsvetenskapernas, och de samhällsvetenskapliga forskarnas, utsatta position i Turkiet. Debattinlägget utgår från intervjuer med avskedade turkiska samhällsvetare och samhällsvetare som lever under hot om avsked, och vittnar om allvarliga kränkningar av den akademiska friheten. Inlägget från Borell och Nilsson visar både på resignation och motstånd, det sistnämnda tydligt exempelvis i de Gatuakademier som avskedare lärare organiserar.

Numret innehåller också två recensioner; Sverre Wide har läst Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg och Klas Gustavssons bok *Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning*, och Anna Tyllström recenserar Mikael Holmqvists bok *Handels – maktelitens skola*. I Sociologförbundets text skriver Katarina Jakobsson om en konferens som många av oss besökte i augusti, ESA i Manchester, och gör reklam för

den kommande nationella konferensen Sociologidagarna, som kommer hållas i Stockholm 18–20 mars 2020. Vi uppmanas också att titta in på förbundets nya hemsida: <http://www.sverigessociologforbund.se> – ett rejält lyft för den digitala kommunikationen av sociologi i Sverige.

Slutligen vill vi återigen uppmana er att sända oss era manus, uppslag till recensioner och idéer för temanummer. Sociologisk Forskning publicerar bidrag på svenska och övriga skandinaviska språk samt engelska. Sociologisk Forskning tillämpar ett s.k. double blind referee-förfarande och tidskriften indexeras i ett stort antal internationella databaser, publiceras med omedelbar open access och finns tillgänglig genom JSTOR (se tidskriftens hemsida för vidare detaljer). Dessutom är den numera enkelt tillgänglig genom vår webbplatsform, sociologiskforskning.se.

Christofer Edling och Sara Eldén
Redaktörer