

## Politisk höst

Detta nummers artiklar har ovanligt många anknytningar till politiserade samhällsområden. Jag minns plenartemat på fredagen under världskongressen för Internationella Sociologförbundet i Göteborg. Det var ”Varthän är den israelisk-palestinska konflikten på väg?” och det hölls av judiska och palestinska sociologer tillsammans och de kom från Israel, Palestina och Libanon. Jag kände mig stolt över att vi sociologer kan diskutera på ett fredligt sätt de mest brännande frågor!

I detta nummers första artikel *Kung slår dam: Väldsforskningsmetodologi i ett våldsamst jämställt Sverige* utreder författaren metodologin bakom omfångsundersökningen om våld mot kvinnor, *Slagen dam* (2001) och ställer den mot undersökningens mottagande i forskning och massmedia. Det rör sig om metodologiska grepp som kunde verka provocerande 2001 men som har tagits upp av senare undersökningar.

Nästa artikel, *Hårda nypor för ett mjukt samhälle? Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige*, är en analys av Folkpartiets förändring under början av 2000-talet. Med ord som ’ställ krav’, ’aktivera’ och ’hårdare tag’ riktade mot de som fått asyl i Sverige har FP försökt få nya röster. Vilken framgång har denna politik haft i valet nu i september? Det vet ni läsare men inte jag när detta skrivs.

Som en fortsättning på vår pågående analys av den egna verksamheten, akademien, senast i artikeln om hur lärarkåren ”induceras otillräcklighet” i nr 1 i år, kommer nu artikeln *Akademisk kvalitet, vad är det? Om utarmningen av den akademiska autonomin*. Har författarna rätt i att autonomin minskat? De återknyter bl a till Universitetens Magna Charta från 1988/1999 om vår forsknings- och undervisningsfrihet och till Robert Mertons CUDOS-normer.

Gästkrönikan i detta nummer, *A Vocabulary Justifying Revolutions*, är skriven av professor Hans L. Zetterberg, en av Sveriges kändaste sociologer och en i ordets bästa bemärkelse fantasifull sociolog. Han har bland annat undervisat i tio år vid Columbia University i New York, varit chef för SIFO och chefredaktör för Svenska Dagbladet. Han har nu utkommit med *The Many-Splendoured Society* som analyserar samhällsvetenskapliga upptäckter (2010).

I förra numret skrev jag om vårt nya datoriserade system för att hantera manuskript. Tyvärr har vi stött på oförutsedda problem i förverkligandet av systemet. Jag ska inte trötta er med dessa problem men så sent som häromdagen fick jag brev att nu ser det äntligen ut som servern är färdig! Men när jag i morse tillsammans med en manuskriptlämnare försökte använda systemet gick det inte! Jag ber ändå de sociologer som tycker om ny teknik att då och då undersöka om systemet kommit igång på adressen [www.sociologiskforskning.se](http://www.sociologiskforskning.se). Står det ett meddelande i rött att det fungerar, försök då använda det genom att skicka in manus till det! Bara under användandet upptäcker vi fel så att systemet kan förfinas!

Denna tidskrift trycks med bidrag från Vetenskapsrådet, VR. Om igen har vi sökt bidrag därifrån och denna gång var det kassören Magnus Ring och jag som gjorde det. Att vår tidskrift efterfrågas internationellt, vilket VR tycker är viktigt, märks av att vi nu fått en förfrågan från det mycket användbara Jstor som arkiverar tidskrifter digitalt på sin hemsida ([www.jstor.org](http://www.jstor.org)). De nyaste numren får bara prenumeranterna, men efter något eller några år finns tidskriftsartiklarna på Jstor inscannade i originalutseende. De har 81 sociologitidskrifter, bl a Acta Sociologica, American Journal of Sociology och American Sociological Review. Jstor's förfrågan till oss gäller att få lägga in våra samtliga nummer ända sedan 1964! Vår ordförande, Patrik Aspers, håller nu i förhandlingarna med denna icke vinstgivande organisation.

*Hedvig Ekerwald*

*Redaktör*