

Att ha och inte ha

Artiklarna i årets sista nummer av *Sociologisk forskning* berör olika aspekter av att handskas med ekonomiska tillgångar.

Först ut är ”Revisorn och den institutionaliserade misstron” med tillit och förtroende som nyckelbegrepp. Mer specifikt är diskussionerna inriktade på frågor som behandlar de sätt tillit och förtroende kan sägas ”binda tid” samt betydelsen av sociala kontrollmekanismer.

Härefter diskuteras hemlösas situation i artikeln ”Natthärbärge som vandrande lösning”. Författarna tar avstamp i att härbärgssystemet sedan slutet av 1980-talet successivt återkommit som ”boendelösning”. I artikeln belyser de återkomsten och expansionen av natthärbärget och visar att det har en hybrid karaktär, det vill säga det fungerar på en och samma gång som akut och permanent lösning. Artikeln visar det motsägelsefulla i att ett system som gång på gång har förkastats av vårdideologiska och etiska skäl ständigt återkommer.

Gäst i detta nummer är Pertti Alasuutari, professor vid universitetet i Tammerfors. Alasuutari fäster blicken vid det ökade intresset för kvantitativa tekniker och metoder inom samhällsvetenskaperna, en utveckling som kräver krafttag från kvalitativt inriktade forskare i utformandet och presentationen av kvalitativt material.

När det gäller recensioner har vi denna gång givit denna avdelning stort utrymme. Jag vill gärna slå ett slag för recensionen av den svenska översättningen av Judith Butlers *Genustrubbel*, ett känt verk inom genusforskningen som ges en inträngande behandling. I föreliggande nummer har vi också avsatt utrymme till replik samt svar på denna replik beträffande ett konferensanförande som publicerades i nummer 2007:2, med titeln ”Sociologi som erotik”.

Under rubriken ”Sociologförbundet har ordet” har förbundets vice ordförande Mikael Carleheden ordet. Han pekar på att dagens forskningspolitiska ansträngningar ofta gäller mångvetenskapliga miljöer och internationalisering och menar att Sociologförbundet i detta sammanhang kan spela en viktig roll för att vidareutveckla organisationsformen och locka betydligt fler svenska sociologer att delta än som nu är fallet.

År 2007 har det inkommit något färre bidrag till tidskriften än föregående år, dock med god kvalitet och stor spridning över landets högskolor och universitet, något vi uppskattar. I denna positiva anda uppmuntrar vi våra läsare och prenumeranter att även fortsättningsvis hålla fanan högt och skicka in era manus till oss.

Sist men inte minst önskar redaktionen en god jul och ett gott nytt år!

Katarina Sjöberg
redaktör